

NİSAN 2021 SAYI 3

İKTİSADİ BAKIŞ

VERGİALGI.NET HİZMETİDİR

İKTİSADİ BAKIŞ'TA BU AY

PROF.DR. BİNHAN ELİF
YILMAZ

SERVET VERGİLERİ,
EŞİTSİZLİK VE PANDEMİ

DOÇ.DR. MURAT BATI

SERVET VERGİSİ
PANDEMİYE MERHEM OLUR
MU ?

İÇİNDEKİLER

03

**SERVET VERGİLERİ,
EŞİTSİZLİK VE PANDEMİ**

PROF. DR. BİNHAN ELİF YILMAZ

05

**SERVET VERGİSİ PANDEMİYE
MERHEM OLUR MU**

DOÇ.DR MURAT BATI

06

**PANDEMİ İLE GEÇEN BİR
YILIN MUTLULUK KARNESİ**

*MELODİ BUKET KANLIOĞLU
&
SERHAT AKTAŞ*

07

MEDİCE, CURA TE IPSUM!

ERSEL ÇAKIR

09

**EKONOMİ REFORMLARI EYLEM
PLANI'NA GENEL BAKIŞ**

İBRAHİM SERİN

11

LÖSEV'İ YAKINDAN TANIYALIM

SEDAY BULUT

14

VERGİ ALGI'DA GÜNDEM

Bu Dergi Vergialgı Gönüllü Ekonomi Gazetecileri Tarafından
Hazırlanmıştır.

Her türlü önerileriniz ve iş birliği için vergialgı@yeniekonomi.com.tr
mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.



SERVET VERGİLERİ, EŞİTSİZLİK VE PANDEMİ

PROF. DR. BİNHAN ELİF YILMAZ

Vergilerle gelir elde etme (fiskal amaç) amacı ön planda olmakla beraber, gelir dağılımındaki eşitsizliği giderme gibi mali olmayan bir amaca da ulaşılır.

Ödeme gücüne göre vergileme, gelir dağılımında adaleti sağlayacak temel kriterdir. **Servet, bir ödeme gücü göstergesidir.** Serveti olan ile olmayanı birbirinden ayırabilmek için, hem servet sahipliği hem de servet transferi üzerinden vergi alınması, adil gelir ve servet dağılımı için gereklidir.

Ayrıca gelir dağılımı ile servet dağılımı arasında bir korelasyon vardır:

·Servet, hem gelirden ortaya çıkan bir sızıntıdır hem de gelir yaratma özelliğine sahiptir.

·Servet, gelir getirirse de getirmese de sahibine gelecekteki işsizlik ya da hastalık olasılığına karşı güven duygusu verir.

·Servet, sahibine sosyal mevki, ün ve prestij gibi faydalar sağlar.

Gelir dağılımının adil hale getirilmesinde yol alamayan ülkeler, servet eşitsizlikleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Üstelik ekonomik istikrarsızlıklar, salgın hastalıklar ve doğal afetlerle gelir ve servet eşitsizlikleri daha da büyüyor.

İşte tüm bu olağanüstü şartlar, her ne kadar olumsuz bir hava solutsa da bazı kesimler için eskiye göre daha güçlü bir yeniden yapılanma fırsatı sunuyor. COVID-19 pandemisi de bazı kesimler için yıkıcı sonuçlar yaratmaya devam ediyor ama umduğundan fazla gelir servet edinen kesimler de mevcut. **Her iki kesim aynı toplumda, değişen ödeme güçleriyle bir aradalar.**

Zengin ile yoksul arasındaki makasın açılması ve servetin belirli kesimlerin elinde toplanması, pandemiyle mücadelede alınan önlemlerin yarattığı iş-gelir kaybı, devletlerin artan sağlık harcamaları ve böyle bir pandemiye bozulan ekonomik göstergelerle yakalanan ülkeler, birer birer gelir kaynakları araştırmaya başlıyorlar. 2020 biterken önce Rusya ardından Arjantin, servet vergisi kanunu çıkardılar.



ZATEN PANDEMİ OLMASA DA EŞİTSİZLİK İÇİNDE BİR DÜNYADAYIZ

Ünlü ekonomist Thomas Piketty'nin de yazarları arasında bulunduğu 2018 yılında yayınlanan Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre;

·Son 30 yılda eşitsizlikteki artışta özellikle Rusya ve Çin'e dikkat çekiliyor.

·2016 yılında Rusya'da nüfusun en zengin %10'luk kesiminin milli gelirden aldığı pay %46, Çin'de ise bu oran %41.

·Rusya'nın sosyalist sistemden kapitalizme geçişinin, Çin'in aşırı devlet denetimine sahip olmasının gelir ve servet eşitsizliklerini arttırıcı rol oynadığına inanılıyor.

Rusya ekonomisi pandemi nedeniyle 2020 yılında %3,1 oranında küçüldü. Arjantin ekonomisi daha kırılğan ve küçülme oranı %10 olarak gerçekleşti (IMF, WEO, Nisan 2021, s. 132).

Tüm dünya ülkeleri gibi onlar da pandemide can kayıpları yaşadılar ve maddi zorluklarla karşılaştılar. Zorluklarla mücadelede her iki ülkenin ortak kararı, servet vergisi almak oldu. Servet vergileriyle, hem bir defaya mahsus Hazineye irat sağlamayı hem de eşitsizlikleri gidermeyi amaçlıyorlar.

İtalya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri de pandemi nedeniyle sağlık sistemi eleştirilen, yüksek sayıda kayıp veren ve yüksek kamu borç stokuna sahip ülkeler. Üstelik küçülme oranları rekor düzeyde. IMF'nin son verilerine göre (WEO, Nisan 2021, s. 131) 2020 yılında Fransa %7, İspanya %9,1 ve İtalya %8,1 oranında küçüldü. Ama bu ülkeler birer Avrupa Birliği ülkesi ve Avrupa Birliği içinde "Avrupa Dayanışması" ile "Avrupa Merkez Bankası imkanları" sayesinde finansman sorunlarını çözebiliyorlar. Servet vergilerini ekonomik ve sosyal yaşamın gündemine taşıyorlar.

Arjantin'de önerilen servet vergisi, **2,4 milyon \$ - 36 milyon \$** arasında serveti olanlardan **%2 ile %3,5** arasında değişen vergi oranlarına sahip. Daha zengin olanlar daha çok vergi ödüyor. Ülke dışında, özellikle Uruguay'da serveti bulunanlar için vergi oranı **%5,25** olacak.

Rusya'nın Robin Hood vergisi ise tek oranlı tarifeye sahip. 1 milyon rublenin üzerindeki banka hesaplarının faiz gelirlerinden %13 oranında vergi alınıyor.

Servet vergisi yerine başka çözümler de var...

Amaç gelir elde etmekse;

·**Gereksiz kamu harcamalarının kısılması, israfın önlenmesi** bir çözümdür.

Amaç, gelir-servet eşitsizliklerini azaltmaksa;

·**Serveti tabana yaymakta geç kalmamak gerek.** Orta ve uzun vadede ülkeleri zenginleştirecek ve gelir-servet eşitsizliği seviyelerini kontrol altına alacak bir yöntem de; beşeri sermayeye bir an önce yatırım yapılmasıdır. İnsana yapılan yatırımın getirisiyle **servetin tabana yayılması** sağlanacaktır.



SERVET VERGİSİ PANDEMİYE MERHEM OLUR MU?

DOÇ.DR. MURAT BATI

Pandemi dolayısıyla artan kamu harcamalarını finanse etmek adına ülkeler çeşitli kaynak arayışına yöneldiler. Bu arayış sonucunda, bu sarmaldan çıkış için hemen hemen tüm dünyada konuşulan bir vergi var; “servet vergisi”. Arjantin ve Rusya servet vergisini getirirken Birleşik Krallık, Norveç ve Danimarka çeşitli düzenlemelerle servet vergisi almayı planlamaktadırlar. Ancak genel anlayış servetlerden/varlıklardan tek seferlik ve belli bir servet tutarını aşan kısımdan alınmasıdır.

Bu, ülkemizde de sıklıkla konuşulmaya başlandı. Hatta bu aralar tüm konuşmalarda/yazılarda olmazsa olmaz vergilerden biri oldu servet vergisi.

Tüm dünyada “servetin” tanımı olarak kişilerin bankalardaki mevduatları kabul edilmekte ve ulusal ve/veya yabancı para cinsindeki mevduatlardan tek seferlik ve belli bir oranda servet vergisi alınması hedeflenmektedir.

Buraya kadar herhangi bir sorun yok gibi. Ancak ülkemizde olası bir servet vergisinin alınması durumunda biri “neden” diğeri de “netice” olmak üzere iki temel sorunumuz bulunmaktadır. Bu yazıda “netice” sorununa değineceğim.

Muhtemel bir servet vergisinin “niçin” alınacağı ve tahsil edilen vergilerin nerelere harcanacağı oldukça önemli kapalı bir kutudur. Zira 5018 sayılı Kanun’un 13/g maddesinde “**Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır**” yani “**adem-i tahsis**” ilkesi olarak önemli bir engeldir. Bu ilkeye göre toplanan vergiler hazineye doğrudan gelir kaydedilir ve bütçe kanununun izin verdiği yerlere ve ölçülerde harcanır. Bir verginin belli bir amaç için toplanıp illa o amaç için harcanmasına engeldir bu ilke. Tıpkı “deprem vergisi” olarak bilinen “Özel İletişim Vergisi” gibi. Hatırlarsanız her deprem sonrası “nerede bu deprem vergileri?” sorusu tüm basın dilindedir.

Aynı sorun servet vergileri için de geçerlidir. Pandeminin yarattığı olumsuz sonuçları bir nebze de olsa karşılamak için getirilecek bu vergi, hazineye girdikten sonra pekâlâ yollara, diyanete ya da benzeri alanlara harcanabilir. Ve “nerede bu servet vergisi?” sorulmaya başlanabilir. O an, bir devlet yetkilisi televizyonlara çıkacak ve “**bu vergi tahsil edilip hazineye konuldu ve adem-i tahsis ilke gereği o dönem devletin şu şu şu ihtiyaçları için kullanıldı**” diyecek. “O zaman niye getirildi bu servet vergisi?” sorusuna bu yazıyla hatırlatma yaparız.

Ezcümle, sadece bir sorunu bertaraf etmek için yeni bir vergi ihdas edilirse o verginin o amaç için kullanılmaması gibi hukuki bir engelimiz var. Hatta tıpkı bir yıllığına getirilen “deprem vergisinde” olduğu gibi servet vergisi de tek seferlik gelip kalıcı hale gelebilir. Benden uyarması.



PANDEMİ İLE GEÇEN BİR YILIN MUTLULUK KARNESİ

Melodi Buket Kanlıoğlu & Serhat Aktaş

Mutluluk, üzerinde çağlar boyu düşünülmüş ve yazılıp çizilmiş bir kavram. Tanımı, özellikleri, nasıl mutlu olunabileceği, mutlu yapan şeylerin ne olduğu gibi sorular gerek Antik Yunan'da gerek günümüz düşünürleri, bilim insanları tarafından sorgulanmış ve sorgulanmaya da devam etmekte. Böylesine soyut bir kavramın iktisatçılar tarafından da incelenmesi bilhassa son yıllarda artış eğilimindedir.

Nihai olarak hayatımızda ulaşmak istediğimiz nokta olabilecek olan mutluluk iktisatçılar, mutluluğa erişilen yolda iktisadi faktörleri incelemektedir. Örneğin; işsizlik, büyüme, gelir mutluluğu nasıl etkilemektedir? Çalışıyor olmak veya işsiz olup destek almak mutluluk üzerinde farklı etkiler bırakmakta mıdır? vb. daha fazla mutluluğa giden yolda iktisadi politikaların ne yönde şekilleneceğini incelemektedir.

Tanımı üzerinde tek bir fikir birliği yapılamayan mutluluk kavramı anketler aracılığıyla ölçüm yapılabilen bir kavram olması sebebiyle çeşitli anket sonuçları gerek ülkelerin gerekte insanların mutluluklarını ölçüp, analiz yapmaya uygun ortam yaratmakta. Mutluluğu etkileyen birden fazla değişken vardır ve bunlar bireyden bireye olduğu gibi toplumdan topluma göre de değişiklik gösterebilmektedir.

Birleşmiş Milletler (BM), 2012 yılından beri Dünya Mutluluk Raporu (WHR) yayınlamaktadır. Ayrıca Dünya Mutluluk Raporu, Gallup World Poll verileri ile hazırlanan bir yayındır. Dünyada Covid-19 salgınının etkilenen devam etmesi sebebiyle 2020 ve 2021 yılı raporları oldukça önemli bir yere sahip. Dünya olarak zor günler ülkelerin mutluluklarını nasıl etkiledi? En mutlu ülke hangisi oldu? En mutsuzu hangisi oldu? Bir önceki yıla göre negatif duygular nasıl değişti? vb. sorular raporda yanıt buluyor.

Dünya Mutluluk Raporu'na göre en mutlu ilk beş ülke sırasıyla Finlandiya, Danimarka, İsviçre, İzlanda ve Hollanda oldu. Türkiye ise 149 ülke içinde 104. sırada yer alıyor. Sıralamaya göre en sonda yer alan ülkeler ise Zimbabve ve Afganistan oldu.

Rapora göre Covid-19'un etkilerinin küresel çapta hissedilmeye başladığı 2020 yılında üzüntü ve endişe duygularında belirgin artış yaşanmıştır. Ancak bu yılın genel yaşam değerlendirmesi ve mutluluk sıralaması pandemi öncesi verilerle büyük ölçüde benzer seyretmektedir. Raporda 2020 yılında mutluluğu besleyen faktörler içinde güven duygusunun öne çıktığı ifade edilmektedir. Güven faktörü, salgınla mücadelede etkin stratejilerin uygulanmasında rol oynamıştır. Pandemiyle mücadelede başarılı olan ülkelerin 2021 yılı ve sonrasında mutluluk düzeyinde artış beklenmektedir.

Dünya Mutluluk Raporu'na Göre En Mutlu Ülkeler Sıralaması!

1.	Finlandiya
2.	Danimarka
3.	İsviçre
4.	İzlanda
5.	Hollanda
104.	Türkiye



MEDİCE, CURA TE IPSUM!

ERSEL ÇAKIR

Merhaba sevgili okur, bu yazımda ben de gündem zehirlenmesi semptomlarımı göstermek durumunda kalacağım.

Temel belirleyicisi insan olan hayatın kendi içinde oluşan ilişkiler yumağı ve bu karmaşık ilişkilerin birbirlerine olan etkisini basit bir dille anlatmak amacıyla modelleyerek çözümlenmeye çalışan disiplinler sosyal bilimleri oluşturmaktadır. İktisat alanı da sosyal bilimler şemsiye altında yer alan bir alt disiplindir.

İktisadi meseleler ve dolayısıyla iktisadi gelişim tarih boyunca ele alınırken yukarıda bahsettiğim insan faktörünün yarattığı belirsizlikler nedeniyle toplumlar -özellikle iktisadi açıdan gelişmiş toplumlar- tarafından belirsizlik giderici yapılar ortaya çıkarılmıştır. Hatta son yıllarda insandan kaynaklanan bu belirsizlikler öylesine kanıksanmıştır ki davranışsal iktisat ismiyle insanın irrasyonel davranışlarının modellenmeye çalışılması noktasına gelinmiştir.

Bilimsel gelişmeye paralel olarak böylesine dikeyde ilerleme çabası iktisat dalı için de kaçınılmaz olmuştur.

Günümüzün Türkiye'sinde ise sık sık tartışmalara konu olan ve temelleri 1600'lü yıllara dayanan merkez bankası kavramı, iktisatçıların hala anlamakta ve izah etmekte zorlandığı para kavramının patronu, otoritesi olarak ortaya çıkmıştır.

Merkez Bankası ihtiyacı ekonomide olmazsa olmaz olarak görülen paranın iktisadi aktörler nezdinde güvenilir bir kavram olarak algılanması için doğmuştur. "İnsan"ın belirsizlik yaratma makinesi özelliği taşıması sebebiyle merkez bankaları tarih boyunca belirsizlik giderici rolünü artırmak durumunda kalmıştır ve bu bağlamda kurumsal gelişim göstererek bugünkü tarif edilen halini almıştır.

Kendilerine temel bir görev edinerek belirli kurallar çerçevesinde araç bağımsızlığı esasıyla faaliyet gösteren merkez bankalarının temel görevlerine örnek olarak bir ülkede fiyat istikrarını sağlamak veya tam istihdam çıktısı noktasına erişecek para politikalarını uygulamak verilebilir.

Güncel tartışmalarda ve her merkez bankası yönetimi değiştiğinde en çok duyduğumuz nokta "araç bağımsızlığı" ifadesi olmakla birlikte özellikle ülkemizde gözden kaçan diğer çok daha önemli noktalar bulunmaktadır.



Ceteris Paribus

Gerçek hayatta para politikaları belirlenip uygulanırken iktisat kitaplarında yazıldığı gibi bileşik kaplar yasası misali sonuçlar elde edilemez. Bu durum, iktisattaki modellemelerin yanlışlığından ziyade kitaplarda tarif edilen modellemelerin “diğer tüm durumlar sabitken” varsayımı altında oluşturulmuş olmasıdır.

Merkez bankalarının ve dolayısıyla para politikalarının piyasalardaki arzu edilen sonuçlarının kestirimi güven, öngörülebilirlik, uygulanan politikaların iktisadi temellere uygunluğu gibi esaslar sabit kaldığı sürece mümkündür. Aksi takdirde benzer metinlerin farklı yönetimler tarafından söylem bazında devamı, iktisadi aktörlerin tümünü kapsayan piyasanın bu söylemlere inanmaması veya güven tesisinin sağlanmasındaki zafiyetin ortadan kalkmaması para politikasının etkinliğini azaltır.

Merkez bankası yönetimlerindeki değişimler öngörülemez ve sık şekilde oldukça iktisattaki en korkak kavramlardan biri olan para, böylesine belirsiz bir ortamı son derece riskli bularak nereye kaçacağını bilemeyen bir ceylana dönüşür. Para piyasasındaki oynaklıklar da beraberinde diğer makro iktisadi dengesizlikleri getirmektedir.

Şanslıyız ki iktisatta gençlik romanlarında olduğu gibi “güven bir ayna gibidir, bir kez kırıldı mı hep çizik gösterir” gibi söylemlerin pek geçerliliği yoktur. Her nokta bir başlangıç noktası olarak alınıp yeterli bir ciddiyetle söylemler ve uygulamalar arasında paralellik gösteren bir dönem ile beraber güven tesis edilebilir.

Güvenin, öngörülebilirliğin olduğu bir düzlemde iktisat politikalarının sonuçları bileşik kaplar kanununda olduğu gibi bir noktaya doğru giderek, daha sağlıklı gelecek projeksiyonları yapılabilen bir ortam yakalama fırsatı bulunur. Yarın değil, bugün. Bugün değilse ne zaman?

Ekonomi Reformları

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 'EKONOMİ REFORMLARI EYLEM PLANI'NI AÇIKLADI

İBRAHİM SERİN

Bakanlık tarafından mart ayında açıklanan eylem planı "Makroekonomik Politikalar ve Yapısal Politikalar" olmak üzere 2 ana başlık ve 10 alt başlık halinde açıklandı. 2023 Mart ayında tamamlanması beklenen eylem planı içeriği ise açıklanan belgelerde şu şekilde düzenlemiştir;

Makroekonomik Politikalar

- 1-Kamu Maliyesi
- 2-Fiyat İstikrarı
- 3-Finansal Sektör
- 4-Cari Açık
- 5-İstihdam

Yapısal Politikalar

- 1-Kurumsal Yönetişim
- 2-Yatırımların Teşvik Edilmesi
- 3-İç Ticaretin Kolaylaştırılması
- 4-Rekabet
- 5-Piyasa Gözetimive Denetimi

Yine bakanlık tarafından açıklanan planda kamu maliyesine ilişkin birincil amaç olarak 'Güven ve İstikrara Dayalı Mali Disiplin Temel Önceliğimizdir. Risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulacaktır.' ifadelerine yer verildi. Bu amaca yönelik harcama disiplinin sağlanması, kamu borç yönetiminin güçlendirilmesi ,vergisel düzenlemelerin sadeleştirilmesi ve bazı alanlarda reformların yapılması gündemde.

Fiyat istikrarına ilişkin ikinci amaç olarak 'Fiyat İstikrarının Güçlendirilmesi İçin Yapısal Önlemler Alınacaktır.' denildi. '**Fiyat İstikrarı Komitesi ve Erken Uyarı Sistemi**' kurulması planlanan raporda ek olarak gıda kaybı ve israfının önlenmesi ,enflasyon ataletinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

3. amaç olarak Finansal Sektörün Güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı açıklanan planda bankacılık sektörünün aktif kalitesinin, faizsiz finans sisteminin, varlık yönetim şirket kapasitelerinin ve finansal sektörün kurumsal altyapısının geliştirilmesi yönünde çalışmalar olacağı anlaşılmaktadır.

Cari açıkla mücadelede , yapısal cari açığın azaltılıp sanayide yeşil dönüşümün destekleneceği vurgulandı. Ek olarak 'İhracat tabana yayılacak , ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılabilecektir.' diyen bakanlık uluslararası standartlara uygun bir de **Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası** oluşturulacağını belirtti.

İstihdamı artıran adımlara ağırlık verileceği belirtilen reform paketinde istihdam teşviklerinin revize edileceği, ilave istihdama finansman desteği sağlanacağı belirtildi. Genç istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların da yapılacağı vurgulanan planda yeni nesil çalışma yöntemlerinin yaygınlaştırılacağı ifade edildi.



YAPISAL POLİTİKALAR

Şeffaf , hesap verebilir ve güçlü bir kurumsal yönetim tesis etmeye yönelik açıklamalarda '**Finansal İstikrar Komitesi** ve **Ekonomi Koordinasyon Kurulu**' kurulacağı belirtildi.

Bakanlık üretken yatırımların güçlü bir şekilde teşvik edileceğini, bunun ise yapılacak reformlar ve kanunlarla başarıya ulaşacağını belirtti. (Özel kesim yatırımlarının korunması hakkında çıkarılması planlanan kanun,yatırım teşvik sistemi reformu ,devlet destekleri reformu)

İç ticarete yönelik ise rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçileceği ifade edildi. Bunu sağlamaya yönelik adil bir tedarik zinciri oluşturmayı ve dijitalleşmeyi artırarak hızlı karar alınabilmesine imkan sağlayan çalışmalara vurgu yapıldı.

Planda açıklanan bir diğer alt başlıkta ise dijital piyasalarda adil rekabeti geliştirmek için serbest Pazar ilkeleri ve AB düzenlemeleriyle uyumlu adımlar atılacağı ifade edildi. Ek olarak bu ilkeyi gerçekleştirmeye yönelik kanun teklifi hazırlanacağı belirtildi.

Açıklanan raporda yapısal reformlar altında yer alan son alt başlık olarak piyasa gözetimi ve denetimine yönelik "Tüketicinin korunması ,kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi için piyasa gözetimi ve denetimi güçlendirilecektir." İfadelerine yer verildi. Bunu sağlamaya yönelik hedef olarak '**Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurumu**' kurulacağını belirten bakanlığın eylem planı takvimine göre tüm projelerin **2023 Mart** ayına kadar hayata geçmesi hedefleniyor.



LÖSEV'İ YAKINDAN TANIYALIM

SEDAY BULUT

Toplumda kendi hayat kalitenizi yükseltmeyi düşündüğünüz kadar başkalarının da hayatlarına dokunmak ve güzelleştirmek istediğinizde sosyal sorumluluk ile tanışıyorsunuz.

Bunun bir örneği 8 Kasım 1998 yılında Dr. Üstün EZER ve arkadaşlarının da desteği ile Ankara'da kurulan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfıdır. LÖSEV'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Dr. Üstün EZER aynı zamanda çocuk kan hastalıkları (Pediatrik Hematolog) uzmanıdır.

Vakıf ilk etapta hastanede yatan çocuklara televizyon tedariki sağlamak için bir araya gelmiştir.

Ancak şu an tüm Türkiye'deki lösemili ve kanserli çocuklara ücretsiz tedavi, eğitim ile maddi ve sosyal destekler sağlayan bir vakıftır.

Türkiye'de İlk olarak LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, LSV Koleji, LSV Dükkan ve LÖSEV Köyü kurulmuştur.

LÖSEV'in yapmış olduğu projeler ve amaçları özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

“El Kızından Gelinim Olsun”

LÖSEV akraba evliliklerini engellemek ve bireyleri bilinçlendirmek için proje başlatmıştır. Sağlık Bakanlığının Üreme Sağlığı programı çerçevesinde, Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu proje ile

öncelikle Diyarbakır ilinde ve bölgede sonrasında da tüm Türkiye genelinde akraba evliliklerini azaltmayı hedeflemektedir.

“LÖSEV İyilikler Tırı”

LÖSEV, 'Anadolu'ya TIR Dolusu LÖSEV Yardımı' projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam etmektedir





“Yaşama Sarılan Eller”

LÖSEV; Kanser tedavilerini tamamlamış olan Avrupalı gençleri bir araya getirmeyi ve onları sanat ve umut ile buluşturmayı amaç edinmiştir.

“Annemin de Yüzü Gülüyor”

LÖSEV tarafından yapılan sosyal incelemelerde; ailelerin lösemi hastası çocuklarını tedavi ettirmek için özellikle tıbbın imkanlarının gelişmiş olduğu illere göç etmek zorunda kaldıkları tespit edilmiştir. Ailelerin zorunlu göç sebebiyle kent yaşamına adaptasyonlarında yaşadıkları sorunlar ve tedavinin zorlayıcı koşulları da bu insanların topluma çözüm üreten bireyler olarak katkıda bulunmalarına engel olmaktadır.

Bu proje özellikle annelerin bilgi ve algı düzeyinin arttırılarak haklarına sahip çıkması ve farkındalığının gelişmesine hizmet ederken, toplumun temel taşı olan anneleri, sağlıklı nesiller yetiştirmek konusunda eğitmek, gelişen el becerileri sayesinde ise aile ekonomisine katkıda bulunmaları yönünde teşvik etmektedir. Diğer taraftan ise, babaların çocuklarının hastalıkları nedeniyle sorumlu tutukları anneler üzerinde uyguladığı baskıyı hafifletmek ve babalarda bir tutum değişikliği yaratmak, yanlış inançları düzeltmek ve bilinç düzeylerini arttırmak için çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

“LÖSEV İncileri”

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuk ve gençlerde sivil toplum ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirerek geleceğin duyarlı bireylerinin yetişmesini sağlamak amacıyla yürütülen uzun dönemli projelerden biridir. Öğrencilere, velilere ve eğitimcilere LÖSEV’i tanıtırken ilgilerini katkıya dönüştürüp uzun vadede bilinçli, topluma duyarlı gönüllüler kazandırmak ve özellikle çocukları sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, hastalıklardan korunma yolları hakkında bilinçlendirmeyi hedeflenmektedir.

“LÖSEV FAYDA”

FAYDA (Farkındalık Yaratma ve Dayanışma) hareketi, LÖSEV’in tüm Türkiye’deki üniversitelerde yürüttüğü uzun soluklu bir projedir. Üniversite öğrencilerine farkındalık, sosyal sorumluluk, iletişim ve gönüllülük bilinci aşılarken onların da pek çok farklı konuda kendilerini ve çevrelerini geliştirmeleri, deneyim kazanmaları, LÖSEV, lösemili ve kanserli çocuklar ve ülke yararına yapılan çalışmalara dahil olmaları hedeflenmektedir.

“Başkent’te Hayata Bağlanıyoruz”

“Başkent’te Hayata Bağlanıyoruz” Proje Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle LÖSEV tarafından hayata geçirilmektedir.

Bu projeye, hedef kitlesi olan kansere yeni yakalanmış ve/veya hastalığı yenmiş hastalar ile birinci dereceden yakınlarına ücretsiz rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Uygulama merkezi Ankara’daki LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyü’nde uzman ekipler ve sosyal danışmanlar ile, hastaların tedavi süreçlerinin dışındaki dönemlerde hayat kalitelerini yükseltmek, onlara yeniden yaşam sevinci kazandırmak ve kendi şartlarındaki hastalarla bir araya gelerek zengin paylaşımlar ve dostluklar edinmelerine imkan sağlanmıştır.

Annemin de yüzü gülüyor

Lösemili Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Rehabilitasyonu Projesi



Sivil Toplum Diyaloğu

“KANSER KADERİMİZ OLMAYACAK!”

kansere dur de

“Kanser Kaderimiz Olmayacak”

Kanser ile savaş için toplumu bilinçlendirme kampanyaları yürüterek, Türkiye genelinde birçok ilkokul, lise ve üniversite de kanser ve korunma yollarına ilişkin seminerler düzenlenmektedir. Kanserli hastalara sosyal, psikolojik ve aynı yönden destek verilmektedir. Aynı zamanda aktivite ve eğlencelerle moral depolamaları ve sosyal hataya katılmaları sağlanmaktadır. Ev ve hastane ziyaretleri düzenleyerek ihtiyaçları tespit edilen ailelere eşya yardımları yapılmaktadır. Bunun gibi birçok destek LÖSEV çatısı altında verilmektedir.

“Yaşama El Ver!”

Yaşama El Ver projesiyle hem mevcut gönüllülere, lösemili çocukların hayatlarına dokunma şansı sunuyor hem de yeni katılan gönüllülere “LÖSEV ailesine Hoş geldiniz” mesajı iletilmektedir.

LÖSEV İÇİN BİZLER NE YAPABİLİRİZ?

Bir hasta yakınına LÖSEV hakkında bilgi verebilir ve LÖSEV’in o kişilere destek olmasını sağlayabiliriz. Gönüllü kan / kök hücre bağışçısı olabiliriz. Hastanede yatan bir çocuğun ilacını temin edebiliriz. Kanserli hastalar için LÖSEV’in yapmış olduğu yardımlara destek olabiliriz. (ayni/nakdi) Okullarda, fakültelerde stant açarak LÖSEV’i arkadaş çevremize tanıtabiliriz.

n çok
üklerimiz
, bize
endirdiler.



Akraba evliliklerinden
doğan 100 bebekten 9'u engelli veya hastalıklıdır.



VERGİ ALGI

2020'Lİ YILLARDA VERGİ REFORMUNA DOĞRU

TELE PANEL

"VERGİYİ ÜLKE DİNAMİKLERİNE BÜTÜNCÜL BAKIŞIN BİR UNSURU OLARAK ELE ALABİLİR MİYİZ?"

Panelistler

Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ
İstanbul Üniversitesi

Mehmet Nuri ASLAN
E. İşkur Genel Müdürü

Doç. Dr. Murat BATI
19 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Atilla ACAR
Katip Çelebi Üniversitesi

Nazmi KARYAĞDI
Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş.
Kurucu Ortak

Fikret SEVİNÇ
Sanayi Bakanlığı E. Müsteşar Yrd.
BDDK E. Başkan Yrd.

9 NİSAN 2021 CUMA
21:00 (CANLI)

VERGİALGI.net zoom YOUTUBE VERGİ ALGI YOUTUBE KANALI

' VERGİ REFORMUNA DOĞRU ' PANELLER SERİSİ DEVAM EDİYOR

Vergi Algi tarafından başlatılan '2020'li Yıllarda Vergi Reformuna Doğru' paneller serisi hız kesmeden devam ediyor. Her cuma 21.00'da Vergi Algi youtube kanalı ve zoom üzerinden canlı yayımlanan etkinliklerde sürpriz hediyeler kazanmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

PROF. DR. BİNHAŒ ELİF YILMAZ'IN YENİ KİTABI ÇIKTI

Vergi Algi yazar ve panelistlerinden İstanbul Üniv. Öğr. Üyesi Prof.Dr. Binhan Elif YILMAZ , geçtiğimiz aylarda çıkardığı kitabı ile, devlet borçlarının hem teorisini hem de Türkiye'deki borçlanma serüvenini içinde barındırıyor.



DOÇ.DR. MURAT BATI KİTABININ YENİ BASKISINI DUYURDU

Gördüğü ilgi sonucunda, güncel mevzuata göre güncellenmiş 4. Baskısını yapan kitap, birçok mükellefin, başını ağrıtan konuların başında gelen "Vergiden Kaçınma" ve "Peçeleme" konusunu ele almaktadır.



/ VERGİALGI